



Dit verhaal gaat over een jongen.
Niet heel groot en niet heel klein.
(Niet heel lief, maar ook niet heel stout.)

Zijn naam: **Jonnie.**



Wilde Jonnie.



Het was dinsdag en zijn vader vroeg:

‘Jonnie, ben je er klaar voor?’

De jongen hupte op en neer.

Hij wist het niet. Er was zoveel wat hij niet wist.

‘... Mag ik ook thuisblijven?’

‘Nee,’ zei zijn moeder. ‘Maar we houden van je.’





Een reis van drie uur,
toen waren ze er al.

Ik heb er veel zin in, dacht Jonnie,
maar ik weet niet of ik het durf.
Want er stond een draak
met een bordje.

