



In deze prachtige stad gaan we muziek spelen van iemand die hier ooit woonde.

Hij werd meer dan 300 jaar geleden in Venetië geboren, en hij heette Antonio Vivaldi.

Welkom in Venetië!

Goedemorgen, iedereen! Wij zijn het Dierenorkest.

Luister hier eens naar!







De vader van Vivaldi was muzikant (en kapper) en leerde de jonge Antonio vioolspelen.

Samen speelden ze viool in de straten van Venetië om geld te verdienen.

Vivaldi werd al snel een geweldige violist.

Als jongen begon hij al met het componeren van zijn eigen muziek.

Uiteindelijk werd hij erg beroemd met zijn prachtige muziek.

Concerto voor mandoline





Vivaldi gaf een groot deel van zijn leven muziekles in een school in Venetië.

Het was een school voor in de steek gelaten kinderen.

Vivaldi leerde de meisjes in het orkest te spelen en in het koor te zingen.

Met zijn hulp werden ze uitstekende muzikanten en gaven ze veel concerten.

Winter uit  
de Vier Jaargetijden