



Omi heeft kaartjes gekocht voor een theatervoorstelling.  
Eén kaartje voor prinses Arabella en één kaartje voor zichzelf.  
**'Mogen wij ook mee?'** vraagt de tweeling.  
'Een ander keertje,' zegt Omi, 'dit kaartje is voor Arabella.'





Daar is het theater al.

**'Kom Omi, we moeten opschieten!'**  
roept Arabella.

'Nee, we zijn heus op tijd, hoor,' lacht Omi.

