

PROEJE

Marit Kok

CONDOR

Op een doordgewone dag, in een stadje zonder naam,
valt een klein papieren **propje** zomaar uit het raam.





Propje buigt zich over haar heen
en vraagt: 'Lieve Knoop, ben jij ook alleen?'
Knoop snift. 'Moet je nou eens horen,
ik ben zojuist mijn **jas** verloren.'

Propje zegt: 'Knoop, maak je niet druk.
Rol je anders mee, op goed geluk?
Een broek, een jack, een jurk of mouw,
er wacht vast een **avontuur** op jou!'