

— ASTRO & KARMA —

Wat de maansknopen onthullen over jouw levensmissie



— INHOUD —

Voorwoord.....	5
Wat is jouw levensmissie?.....	6
De maansknopen vinden in je geboortehoroscoop	10
Wat betekenen noordelijke en zuidelijke maansknoop?.....	12

HOOFDSTUK 1

- Noordelijke maansknoop in Ram.....	17
--------------------------------------	----

HOOFDSTUK 2

- Noordelijke maansknoop in Stier.....	27
--	----

HOOFDSTUK 3

- Noordelijke maansknoop in Tweelingen.....	37
--	----

HOOFDSTUK 4

- Noorderlijke maansknoop in Kreeft	47
---	----

HOOFDSTUK 5

- Noordelijke maansknoop in Leeuw.....	57
--	----

HOOFDSTUK 6

- Noordelijke maansknoop in Maagd.....	67
--	----

HOOFDSTUK 7

- Noordelijke maansknoop in Weegschaal.....	77
--	----

HOOFDSTUK 8

- Noordelijke maansknoop in Schorpioen.....	87
--	----

HOOFDSTUK 9

- Noordelijke maansknoop in Boogschutter.....	97
--	----

HOOFDSTUK 10

- Noordelijke maansknoop in Steenbok.....	107
--	-----

HOOFDSTUK 11

- Noordelijke maansknoop in Waterman.....	117
--	-----

HOOFDSTUK 12

- Noordelijke maansknoop in Vissen.....	127
---	-----

HOOFDSTUK 13

- Noordelijke maansknoop in de huizen.....	136
---	-----

Tabel: In welk teken staat jouw noordelijke maansknoop?.....	150
---	-----





— VOORWOORD —

Al sinds mijn tienertijd bekijk ik alles wat ik meemaak en de mensen die ik ontmoet door de astrologische bril. De dierenriemtekens, planeetstanden en de onderlinge verbanden blijven me fascineren, in de astrologie ben je nooit uitgeleerd. Het gaat tenslotte over mensenlevens, die blijven verbazen en verrassen.

In dit boek geef ik wat algemene vingerwijzingen richting maansknoepen. Dat is geen absolute kennis, maar mijn interpretatie. Veel mensen vinden het verhelderend, er zijn aha-momenten. Voor mij bracht de kennis over waar ik in dit leven naartoe mag, veel rust. Het pad dat ik bewandel, 'klopt'. Ik hoef daar uiteindelijk niets bijzonders voor te doen of laten. Het gaat vanzelf. Zo kon ik me voorheen weleens schuldig voelen als ik iemand moest teleurstellen of er niet voor iemand kon zijn. Mijn hoofd zei dan dat ik mijn eigen wensen in de ijskast moest stoppen: ik moet toch goed samenwerken en aardig zijn? Tot ik zag dat mijn noordelijke maansknoop in Ram staat. Wow! Wat een opluchting. Want ik mag voor mezelf kiezen in dit leven. Niks schuldgevoel, maar actie ondernemen, voor mezelf opkomen en doen wat ik graag doe. En me daarbij niet te veel aantrekken van wat een ander daarvan vindt. Dit gegeven wil natuurlijk niet zeggen dat ik nooit meer iemand help of alleen maar egocentrisch bezig ben. Natuurlijk help ik anderen, maar alleen als dat voor mij goed voelt. Juist door te zijn wie ik ben, help ik anderen – automatisch.

Ik wens je veel aha-momenten bij het lezen van dit boek. Het leven is een cadeautje. Koester dus niet alleen de mooie, maar ook de 'lelijke' momenten. Want het is zoals yin en yang: er zit een beetje mooi in lelijk en een beetje lelijk in mooi. Alleen samen maken ze een compleet plaatje, en een compleet mensenleven. Ik hoop dat ik door het bespreken van de maansknoepen een héél klein tipje van de sluier van jouw levensmissie mag oplichten. Enjoy the ride!

Viola Robbemondt

WAT IS JOUW LEVENSMISSIE?

De meeste mensen kennen hun zonneteken/dierenriemteken wel, je bent een ram, stier, tweelingen, kreeft, leeuw, maagd, weegschaal, schorpioen, boogschutter, steenbok, waterman of vissen. Maar er is veel meer. Een van de eerste dingen waarnaar een astroloog kijkt op de horoscooptekening zijn de maansknopen. Dit zijn geen planeten, maar snijpunten. De plaatsen waar het pad van de Maan en de Zon elkaar doorkruisten op het moment van je geboorte.

Bij het bestuderen van de maansknopen gaan we uit van reïncarnatie: het geloof dat jouw ziel al vele malen hier op aarde heeft geleefd, in verschillende lichamen en met verschillende ego's. Aan de maansknoopas kun je aflezen wat jouw ziel in vorige levens heeft ervaren. En vooral: waar deze in dit leven heen wil. Wat is je doel in deze incarnatie? Wat valt af te leren en wat mag je verder ontwikkelen? Wat is je karma?

Je kunt de maansknoopas zien als een opgroeirichting. In ieder leven zet je ziel – dat wat je werkelijk bent zonder je lichaam en persoonlijke ego – stappen naar je volledige ontwikkeling. Gedragspatronen uit vorige levens dienen je in dit

leven niet meer, je wordt uitgenodigd om ze achter je te laten. Mensen die niet meer bij je passen en manieren van denken en leven die een gezond proces van steeds meer 'jezelf' worden in de weg staan, vallen af. Door de meest uiteenlopende dingen mee te maken, leer je allerlei vaardigheden aan en af. In het ene leven gaat het over zelfstandigheid, in het andere juist om de verhouding met de ander, of met groepjes gelijkgestemden. De vijf zintuigen helpen je: zien, horen, voelen, proeven en ruiken. Je komt in situaties terecht met allerlei mensen en in omstandigheden waarbij je dualistische ervaringen opdoet. Je leert dat er niet alleen licht is, maar ook donker. Niet alleen links, ook rechts. Niet alleen jij,

maar ook de ander. Niet alleen wijsheid, ook domheid. Niet alleen lekker, ook vies. Niet alleen zacht, ook hard. Niet alleen liefde, ook angst.

Als een rups die langzaam maar zeker in een vlinder verandert, streeft een ziel uiteindelijk naar het volledige kennen van wie je werkelijk bent: liefdesenergie. Waardoor je uiteindelijk inziet: *'Wijsheid zegt me dat ik niets ben. Liefde zegt me dat ik alles ben. Tussen die twee stroomt mijn leven.'* (Nisargatta Maharaj)

Ieder zijn eigen blauwdruk

Je kwam hier op aarde met een hoogst-persoonlijke missie. Met wie of wat, waar, wanneer, waarom en hoe je de maansknopen leeft, is dus zeer persoonlijk. De sterrenstanden op het moment van de geboorte vertellen erover. Ieder mens draagt een mix van miljoenen factoren in zich, iedereen heeft z'n eigen blauwdruk. We komen hier allemaal om iets anders te ervaren en te leren, en af te leren. En net zoals geen vingerafdruk,

sneeuwvlokje of gezicht hetzelfde is, is geen missie hetzelfde.

Eén missie is voor ons allen hetzelfde: we allemaal op aarde om te leren liefhebben. De één doet dit op een manier die de meeste mensen wel begrijpen. Bijvoorbeeld als maatschappelijk werker, coach, spirituele figuur, als medicus of gewoon, als die aardige buurvrouw die iets voor een ander over heeft. Maar er zijn ook mensen onder ons die leren over liefde op een manier die véér van de meesten van ons af staat. Die hun missie hier op aarde bijvoorbeeld volbrengen door iemand anders (of zichzelf) te mishandelen, gijzelen, misbruiken of zelfs te vermoorden of door oorlogen te ontketenen. Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar een ziel leert vooral óók door dingen die wij het stempel 'ongewenst' of 'onjuist' meegeven. Door te handelen vanuit haat of woede. Maar ook uit lelijks wordt mooi geboren. Denk maar aan de lotusbloem die modder nodig heeft om te groeien. Een ziel kan andere zielen helpen, zowel



door 'goed' of juist door 'kwaad' te doen. Je kunt tenslotte een gigantische levensles leren van de moordenaar van je dochter: vergeving bijvoorbeeld.

Het is de tegenstelling, de dualiteit van het leven die ons in staat stelt om te groeien door het opdoen van de meest uiteenlopende ervaringen. Ervaringen die allemaal – of we ze nu mooi vinden of lelijk – naar hetzelfde doel leiden: LIEFDE.

Toeval bestaat niet

Welke missie jij in deze incarnatie hebt aangenomen, is je misschien nog niet helemaal duidelijk. Ik kan je in ieder geval verklappen dat je er druk bezig mee bent, of je dat nu beseft of niet. We zijn hier allemaal om elkaar aan de nodige – en in een andere dimensie met elkaar afgesproken – levenservaringen te helpen. Niemand die in je leven verschijnt, is er dan ook zomaar, toevallig of per ongeluk. Iedereen, hoe klein zijn of haar rol in jouw leven ook is, is er om een reden. En of je nu 110 wordt, of al in de baarmoeder

overlijdt: iedereen komt en gaat pas als het voor diegene 'tijd' is. Niet eerder. Niet later. Alles, maar dan ook alles gebeurt op het juiste moment.

The universe doesn't make mistakes...

Lezend in dit boek valt het je misschien op dat je bij iedere maansknoopstand wel iets herkenbaars ervaart. Dat komt omdat je de kennis en ervaringen die je in vorige levens hebt opgedaan (zuidelijke maansknoop) steeds toevoegt aan die van je huidige leven (noordelijke maansknoop). We hebben allemaal al eerder geleefd. En we zijn allemaal met elkaar verbonden, als een groot web van zielen dat elkaar naar een hoger plan tilt. *We're all walking each other home* in zo'n raar, beperkt en kwetsbaar lijf, op deze kleine, waterige en prachtige planeet.

Is het niet super?

DE MAANSKNOPEN VINDEN IN JE GEBOORTE- HOROSCOOP

10

In de maansknopentabel op pagina 150 zoek je op basis van je geboortedatum snel op in welk dierenriemteken jouw noordelijke maansknoop (nmk) staat. Het voorbeeld hiernaast is de geboortehoroscoop-tekening van iemand die geboren is op 18 augustus 1985. De noordelijke maansknoop zie je staan in het teken stier.

Je ziet op deze tekening ook dat de nmk in het 1e huis valt. Wat dat betekent, lees je op pagina 137.



11

WAT BETEKENEN NOORDELIJKE EN ZUIDELIJKE MAANSKNOOP?

Wie ben ik? Wat doe ik hier op aarde? Het zijn de grootste levensvragen. Hoe eerder je daar antwoorden op voelt, hoe vlotter je aan je levenswerk timmert. Je hoeft dit niet actief te 'doen' of te sturen, maar ervoor openstaan en je bewust worden, levert vaak een hoop herkenning op. Bij het bestuderen van de maansknopen wordt duidelijk welke lessen dit leven je meegeeft. Ze vormen de rode draad in je bestaan en bieden je inzichten die langskomen in de vorm van lastige mensen, moeizame relaties, financiële uitdagingen, geboorte, ziekte, leven en dood.

De twee maansknopen zijn geen planeten of hemellichamen, maar snijpunten die tegenover elkaar liggen, daar waar de baan van de Maan die van de Zon doorkruist op het moment van jouw geboorte. Binnen een cirkel van 360 graden liggen de maansknopen op 180 graden van elkaar – precies tegenover elkaar – en vormen zo je maansknoopas.

HOEFIJZERS

Op je geboortehoroscoop vind je ze terug als symbolen in de vorm van hoefijzers: de noordelijke maansknoop (nmk)

is een hoefijzer waarvan de open kant naar beneden wijst Ω .

De zuidelijke maansknoop (zmk) is een hoefijzer waarvan de open kant naar boven wijst Υ .

De westerse astrologie is vermoedelijk ontstaan vanuit de Indiase Vedische astrologie. Deze kwam al voor in de veda's, de heilige Indiase geschriften. In de vedische astrologie wordt de nmk (de Drakenkop) aangeduid met Rahu en de zmk (de Drakenstaart) met Ketu.

MAANSKNOOP-ASSEN

Je hebt in dit leven een duidelijke missie. Toch zul je de nieuwe kennis, vaardigheden en ervaringen die je in dit leven opdoet, altijd combineren met de oude, die je in vorige leven(s) opdeed. Door deze wisselwerking gaan talenten niet verloren, maar worden aangevuld met inzichten die je huidige leven verrijken en zin geven. Deze zes assen geven de maansknoop-thema's weer waarmee we leven:

<u>THEMA VAN DEZE AS</u>	<u>TEKEN</u>	<u>HUIZEN</u>
Ikzelf en de ander	Ram - Weegschaal	1 en 7
Je ontdekt in dit leven de verhouding met jezelf: wat wil ik en hoe initieer ik dat? (nmk in Ram) en die met de ander: hoe kom je samen verder binnen een intieme relatie? (nmk in Weegschaal).		
Stabiliteit en transformatie	Stier - Schorpioen	2 en 8
In dit leven maak je gebruik van tijd, geld, spullen en emoties om een gevoel van controle over jezelf en je bezittingen (nmk in Stier) en over andere mensen (nmk in Schorpioen) te krijgen.		
Informatie en wetenschap	Tweelingen - Boogschutter	3 en 9
Door middel van communicatie zoek je in dit leven naar antwoorden op feitelijke vragen (nmk in Tweelingen) en je wilt 'De Waarheid' graag verkondigen (nmk in Boogschutter).		
Moeder en Vader, de wortels	Kreeft - Steenbok	4 en 10
Wat geeft mij emotionele zekerheid (nmk in Kreeft) en hoe kan ik de mensen om mij heen – mijn gezin, mijn collega's – leiden naar dat gevoel van stabiliteit en verantwoordelijkheid? (nmk in Steenbok)		
Individu en gemeenschap	Leeuw - Waterman	5 en 11
In dit leven gaat het over persoonlijke, creatieve expressie (nmk in Leeuw) en het opgaan in en het dienen van de gemeenschap waarvan je deel uitmaakt (nmk in Waterman).		
Analyse en intuïtie	Maagd - Vissen	6 versus 12
Op deze as gaat het om het vormgeven van wensen en dromen in de tastbare, fysieke wereld (nmk in Maagd) en overgave aan intuïtie en het in vertrouwen loslaten van controle (nmk in Vissen) zodat er ruimte ontstaat voor synchroniteit (zinvol toeval).		

DE NOORDELIJKE MAANSKNOOP OF DRAKENKOP ♀

De noordelijke maansknoop staat voor je potentieel, dat wat je ziel nastreeft in dit huidige leven. Het gaat over de persoon die je kunt worden, de ontwikkelingsweg die jouw ziel voor dit leven heeft gekozen. Leef je richting nmk, dan grijp je weliswaar weleens terug op het verleden, op oude talenten, maar je combineert ze met de missie voor dit leven. Vooral in het begin val je waarschijnlijk ook vaker terug in oude valkuilen, maar je klautert er weer uit. En je denkt bij de volgende keer dat je die kuil ziet: oeps, ik loop er liever omheen. Je voert als het ware een andere route in op het navigatiesysteem van je leven. Omdat dat onbekend terrein is, gaat dat vaak niet zonder slag of stoot. Het kan aanvoelen alsof je je met een kapmes een weg moet banen door de jungle van het leven. Je komt hobbels

en bobbels tegen: onbegrip, afwijzing, frustratie. Je verdwaalt misschien meer dan eens. En denkt dan: Shit, nu trap ik er weer in! Maar het geeft voldoening om het weer recht te breien. Als een elastiekje veer je terug en je kiest een ander pad. Dat vergt wel de nodige moed, maar het voelt ook zo goed!

DE ZUIDELIJKE MAANSKNOOP OF DRAKENSTAART ♀

De zuidelijke maansknoop zegt iets over het verleden en de lessen die je leerde in je vorige leven(s). In je vroege jeugd zijn deze oude gedragspatronen en talenten vaak nog heel actief. Alles kan nog op een bepaalde manier bekend of logisch aanvoelen. Op een gegeven moment kom je



in die schijnbare comfortzone echter hobbels tegen. Het loopt niet (meer) lekker. De woorden 'ja maar' liggen op je lippen bestorven. Je hebt nergens zin in, bent ontevreden, ongelukkig... Met deze 'nare' ervaringen probeert het leven je bij te sturen zodat jij je wél richting je bestemming, de nmk, gaat bewegen. Zodat er weer flow in je leven komt. Het is dus de uitdaging om de patronen die je bent ontgroeid achter je te laten. Vandaar ook: drakenstaart: je mag het oude je staart (rug) toekeren. De boodschap luidt: neem de lessen van vorige levens ter harte en laat alles wat niet meer voor je werkt achter je.

NB: 'Goed' en 'fout' bestaan niet als het gaat over je zielenreis. Je kunt het niet 'fout' doen. Alleen geeft het leven je meer voldoening als je volgens je noordelijke maansknoop – je zielsbestemming – leeft.

NEEM DE LESSEN VAN VORIGE LEVENS TER HARTE EN LAAT ALLES WAT NIET MEER VOOR JE WERKT ACHTER JE





— HOOFDSTUK 1 —

NOORDELIJKE MAANSKNOOP IN RAM

ASSERTIEF IN JE EIGEN KRACHT STAAN

Jouw NMK staat in Ram als je geboren bent tussen:

17 januari 1949 - 26 juli 1950

20 augustus 1967 - 19 april 1969

7 april 1986 - 2 december 1987

27 december 2004 - 22 juni 2006

18 juli 2023 - 11 januari 2025

Als je noordelijke maansknoop (nmk) in Ram staat, staat je zuidelijke maansknoop daar automatisch precies tegenover, in Weegschaal. Deze lijn is de as van ‘ik’ en ‘de liefde voor mijzelf’, versus ‘jij, mijn geliefde’. In dit leven leer je om jezelf lief te hebben, inclusief al je emoties, ook de nare. Je leert voor jezelf opkomen.

Meneer of Mevrouw Aardig mag je in dit leven achter het behang plakken. Jij mag nu op je eigen impulsen leren vertrouwen en onafhankelijk en zelfbewust je mannetje of vrouwtje staan. Gezond egoïsme is lastig voor je. In vorige levens was je gehecht aan eerlijkheid en rechtvaardigheid. En aan harmonie: jij wilt lief en aardig gevonden worden. Pais en vree voor iedereen! Daarom kun je nu helemaal van slag raken als je toch verzeild raakt in hoogoplopende ruzies. En dat gebeurt regelmatig. Ofwel omdat je zelf (onbewust) kookt en de neiging hebt om je woede af te reageren op je omgeving, ofwel omdat er anderen op je pad komen die met een innerlijke boosheid kampen waartegen jij je wilt verdedigen. Geen nood: het feit dat je je ervan bewust bent, betekent alleen maar dat je op de goede weg bent.

Geef demonen een knuffel

Als nmk in Ram wil je graag gezien worden als een steunende, liefdevolle persoon. Om dit te bereiken is het cru-

ciaal om het tegendeel, de donkere kanten, onder ogen te zien en op een constructieve manier te uiten. Trek jezelf dus niet vol schuldgevoelens terug als je vurig uit je slof bent geschoten. Of als je verdrietig, teleurgesteld of bang bent. Geef die demonen in plaats daarvan een dikke knuffel. Bekijk je boze gezicht eens in de spiegel. Die frons, die felle ogen, laat je tanden maar zien. En leer ervan te houden. Als je woest bent, voel je de energie door je lijf gieren. Dat geeft het gevoel dat je leeft! Geef al die ‘ongewenste gasten’ daarom ruimte en aandacht.

Oosterse vechtsporten zoals aikido, tai chi of tae-bo zijn heel geschikt voor het reguleren van negatieve emoties. Sowieso alle sporten waarbij je op een beheerste manier fysiek stoom kunt afblazen. Ook is het belangrijk voor jou om je regelmatig terug te trekken in je eigen omgeving. Leef je met een partner en/of gezin, zorg dan voor een eigen kamer of stek waar je tot bezinning kunt komen.

Waar je je kunt terugtrekken. Waar je keiharde muziek kunt draaien en uit-zinnig kunt dansen. En waar je alleen kunt zijn met je eigen gedachten, en je gevoelens kunt leren (h)erkennen. Je hoeft er verder niets mee, je gevoelens voelen is genoeg.

Je eigen plan trekken

Als nmk in Ram stond jij in vorige levens je geliefde(n) bij met raad en daad. Je was de stille kracht achter de schermen van de echtgenoot, meester of baas die jou op zijn beurt liefdevol aanmoedigde en steunde. Of in ieder geval praktische hulp, onderdak en eten bood. Je was afhankelijk en daardoor gevoelig voor de wensen van je partner. En je bood vanzelfsprekend en automatisch hulp. Daar werd je zelf ook beter van; gaat het goed met de ander, dan gaat het goed met mij. Je bent hierin behoorlijk ver gegaan en deze keer is het juist de bedoeling om al deze versmeltingen en verstrengelingen achter je te laten en te kijken naar de vraag: wie ben ik zelf eigenlijk?



DE MENING VAN
EEN ANDER KUN JE
ZEKER AANHOREN,
MAAR JE HOEFT
ER NIETS MEE

Tijdens het ontdekken van deze eigen innerlijke kracht en macht stoot je steeds weer je neus als je (te veel) rekent op, of rekening houdt met (de mening van) anderen. Dit betekent uiteraard niet dat je nooit om hulp mag vragen of die mag bieden, natuurlijk wel. De mening van een ander kun je zeker aanhoren, maar je hoeft er niets mee. Raak je te afhankelijk van de ander, dan merk je dit doordat het onaangenaam en onbevredigend voelt. Ergens diep vanbinnen weet je dat je je eigen identiteit moet ontwikkelen: autonoom, onschuldig en enthousiast. Je mag je eigen plan trekken en duidelijk grenzen aangeven zonder dat je er een schuldgevoel van krijgt. Leer om ‘Ik eerst!’ te zeggen, dat geeft jou een heel vrij en zorgeloos gevoel.