

Hallo! Ik ben een pakjespiet. Ik zorg ervoor dat alle pakjes bij de juiste kinderen terechtkomen. Maar daar komt heel wat bij kijken. Help je mee?



Eerst verzamelen we alle brieven aan Sinterklaas en we stoppen ze in een grote zak. Als we weer in de pakjesfabriek zijn, kieperen we de zak helemaal leeg in de brievenmachine.

Houd het boek boven je hoofd en schud tot de zak leeg is.



Zoveel brieven! Eens kijken wat de kinderen allemaal wensen.

Het is belangrijk dat elk briefje goed gelezen wordt.



Lees je mee?

Kun je nog niet lezen? Vraag dan aan de voorlezer om alle briefjes voor te lezen.

Dag Sint
Ik heb al genoeg. Gewoon een leuke draak zou geweldig zijn. En een groot waarin hij kan wonen. En natuurlijk russen om op te jagen. En misschien nog een tweede draak, want anders is hij zo alleen. En iemand moet de draak besturen, dus ook enkele mannetjes. Bij die mannetjes hoort dan weer een kasteel, dus als u er toch bent, mag u dat samen met de rest door de schoorsteen duwen.

PS: ik ben heel flink geweest.

LIEVE SINT
HET LIEFST VAN AL ZOU IK VREDE OP
AARDE WILLEN. MAAR ALS DAT NIET
LUKT, IS EEN VIDEOGAME OOK GOED.
GROETJES

GUS

Hoi Sint
Voor mij maakt het eigenlijk niet uit wat ik krijg, zolang het maar een racebaan is.
Daaag

Millie

aan de Sint



PO9

Mille

Dag Sint
Mijn mama zegt dat als ik te vaak PIPPI en KAKA zeg, dat je dan niet langs mijn huis komt. Is dat ook zo als ik alleen PIPPI en KAKA schrijf? Zo dus: PIPPI KAKA.
Ik hoop dat je toch langskomt!

Kaat

Lieve Sint
Ik zag onlangs dat er in de zoo een baby-olifant was geboren. Ik zou ook wel graag zo'n olifantje willen.
Danku! Alice

Beste Sinterklaas
Aangezien u al wat ouder wordt, kan u ook altijd uw pakjes laten leveren door de postbode. Als we niet thuis zijn, mag u het pakje bij de buren afgeven.
Danku!

Anna

PS: niet bij de buren langs rechts, want die geven onze pakjes nooit terug.

Liefste sint
Ik ben heel braaf geweest! Soms leg ik mijn telefoon zelfs weg tijdens het eten. Maar niet als het spruitjes zijn, want die lust ik niet. Voor mij mag je kiezen wat je brengt. Maar liefst geen spruitjes.
Ditte

Lieve Sint en Piet
Ik hoef dit jaar geen cadeautje. Je mag mijn cadeautje aan mijn broer Yago geven, zodat hij een dubbel cadeau heeft.
Groetjes

Lukas xx

Dag Sint
Ik hoef dit jaar geen cadeautje. Je mag mijn cadeautje aan mijn broer Lukas geven, zodat hij een dubbel cadeau heeft.
Groetjes

Yago



Memo



Lieve Sint
Ik hou niet zo van speelgoedauto's, maar wel van echte auto's. Hopelijk past dat in de zak.
Groetjes

SINT
IK WEET DAT U NIET ZO VOOR UITSTOOT BENT, WANT U KOMT ALTIJD MET EEN PAARD LANGS, MAAR IK ZOU TOCH GRAAG EEN GROTE VRACHTWAGEN HEBBEN. TROUWENS, DIE STOOMBOOT, HOEVEEL STOOT DAT EIGENLIJK UIT?

DANKU DANKU DANKU!
FLORIS