



Het is koud buiten en er vallen witte vlokken uit de lucht.

‘Het sneeuwt,’ juicht Kikker. ‘En morgen is het Kerstmis.’

Kikker maakt een mooie sneeuwpop.
Trots gaat hij op zoek naar Eend.



Eend heeft haar schaatsen ondergebonden en
zwiert over het ijs.
'Kikker, kijk eens hoe hard ik ga!' roept ze.

