

Er waren eens drie beren die in een mooi  
huisje woonden aan de rand van het bos.  
Op een zonnige morgen maakte mama  
Beer een heerlijk soepje klaar.







Maar de soep was veel te heet. De beren  
besloten om een wandeling te maken, dan  
kon de soep ondertussen lekker afkoelen.