

'Ik heb geen slaap,' zegt Schaap.
Ook Neushoorn is niet moe.
Hij wil niet naar bedje toe.
'Laten we tikkertje doen. Wie begint?'
'Hi, hi,' lacht Schaap. 'Wie denk je dat er wint?'
Papegaai kraait:

*'Retteketet,
we gaan lekker nog
niet naar bed!'*





Nijlpaard zegt: 'Ik ga ook niet slapen, hoor.
Daar ben ik veel te wakker voor.
Eerst wil ik met jullie beiden
lekker van de trapeuning glijden.'
'Help!' Schaaap wordt bijna door Nijlpaard geplet
en Papegaai krijgt:

'Retteketet, we gaan
nog niet naar
bed!'





'Hé!' roept Krokodil. 'Zitten jullie je te vervelen?
Weet je wat ik wil? Verstoppertje spelen.
Maar in je eentje is daar niets aan,
dan kan ik beter naar bed toe gaan.'
'Nee hoor,' roepen de dieren. 'Wat een superidee!
Wij doen allemaal met je mee.'
Papegaaï fluistert:

'Retteketet, want
we gaan écht nog niet
naar bed!'

