

Vandaag is een speciale dag, want Woezel en Pip gaan voor het eerst uit logeren!  
Pip wordt wakker, springt uit haar mandje en trekt aan Woezels deken.  
'Wakker worden, Woezel!'  
Woezel wrijft met zijn pootjes in zijn ogen. 'Huh?'  
Pip duwt haar neus zachtjes tegen die van Woezel. 'We gaan logeren, weet je nog? Bij Uiltje, in het bos!'  
'O ja!' Woezel springt vrolijk uit zijn mandje.  
'Kom, dan gaan we onze tas inpakken. Onze logeertas!' roept Pip.  
'Eh... wat is een logeertas?' vraagt Woezel.  
'Een tas met alle spullen die je nodig hebt als je gaat logeren.'  
'Oh, ik snap het!' Woezel pakt zijn skippybal, kleurpotloden, een ridderzwaard en zijn piratenhoed. En Koala de knuffel natuurlijk. Pip ziet de berg spullen.  
'Haha, dat zijn wel héél veel spullen! Zoveel hoeft niet, Woezel', zegt Pip lachend.

'We blijven maar één nachtje weg.'

Pip vist Koala ertussenuit. 'Die mag natuurlijk wel mee, want anders kunnen we niet slapen.'

Ze legt hun lievelingsknuffel klaar bij de ingang van het hok en kijkt rond. 'Wat hebben we nog écht nodig om uit logeren te gaan?'

